



# Nieuwsbrief

Kerst

2020

## TTK MARTINUS

Magdalenastraat 19 2550 Kontich

Beste sportvrienden,

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden:

- ❖ Wordje van de voorzitter
- ❖ Wordje van de redactie



Onderafdeling van  
KWB Kontich

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de  
clubwebsite : <http://www.ttkmartinus.be>



## Woordje van de voorzitter

Beste Vrienden,

### **Januari 2021.**

Eerst wil ik samen met mijn echtgenote jullie allemaal een gelukkig en gezond 2021 wensen. We doen dit elk jaar met de nodige voornemens en plannen om er een mooi en gezellig jaar van te maken.

Dit jaar wil ik daar toch even iets voorzichtiger in zijn. Het voorbije jaar heeft ons leven zowel privé als in clubverband nogal dooreengeschud. Onze activiteiten die sinds maart 2020 niet meer mochten doorgaan met een korte heropflakking in juli 2020 heeft een litteken nagelaten. Dit zijn 10 maanden en we moeten er nog één maand aan toevoegen onder dezelfde voorwaarden.

Er is nu toch een stipje licht in de verte. De vaccins zullen wel niet dadelijk voor een normaal leven zorgen en we zullen alles langzaam zien evolueren.

Hoop doet leven en we moeten verder optimistisch blijven.

Toch wil ik zo stilaan onze werking terug gaan voorbereiden om toch ergens nog een herstart te doen vanaf we hiervoor groen licht krijgen.

Hopelijk kan er tegen februari begonnen worden met onze recreatie avonden. Waarschijnlijk dan nog onder bepaalde voorwaarden.

Vermits we geen vrolijke noot over 2020 kunnen brengen wil ik zeker hoopvol kijken naar 2021. De activiteiten die abrupt werden afgebroken zullen zich met mondjesmaat en waarschijnlijk zeer langzaam herstellen.

Hoe de rest van het werkjaar dan zal verlopen weten we dus niet en zullen indien de mogelijkheden zich voordoen heel inventief moeten zijn.

Dus beste vrienden laat ons toch nog even de regeltjes handhaven en hoopvol verder kijken. Verder blijf ik hoopvol om onze tafeltennisafdeling terug op sleeptouw te nemen van zodra het mag en kan.

Tot een volgende

Frans



## Woordje van de redactie

Beste clubgenoten,

er was begin december geen nieuwsbrief en ook begin januari zal er geen zijn. Omdat onze club zich in slaapmodus bevindt is er geen nieuws. Pas wanneer er opnieuw perspectief of goed nieuws is schieten wij terug in actie.

Kerst en nieuwjaar zijn normaal een periode van feest, uitbundigheid, samenkomen met familie en vrienden, eens uit de bol gaan, .... maar deze keer is het anders.

Met nieuwjaar wensen we aan ieder die het horen wil een goede gezondheid. Dat doen we meestal zonder daarbij na te denken, het is een gewoonte om dit te zeggen, maar dit jaar is het anders.

Die goede gezondheid is nu wel een zeer belangrijk begrip geworden, en nu is het écht gemeend, want we doen toch al deze opofferingen om gezond te blijven.

Het gewone "normaal" waar niemand bij stilstand is niet meer. Wij spreken over het "nieuwe normaal". Geen handen schudden, geen kussen en begroetingen, wel een voorzichtig vuistje of gewoon eens wuiven, soms via een scherm.

Iedereen wil terug naar het "oude normaal" en het vaccin moet daar op termijn voor gaan zorgen. Er is inderdaad licht aan het einde van de tunnel maar voorlopig het een klein lichtje. De tunnel is nog lang maar er is zeker wel een einde.

Hopelijk wordt 2021 voor ieder van jullie een jaar waar doemdenkerij, angst en negativiteit stilaan plaats zal maken voor hoop, licht, vertrouwen, positiviteit, vrolijkheid, warmte en dankbaarheid.

De sport die ons verbindt in onze club zal nog even moeten wachten. Eén van de verbonden heeft al aangekondigd dat de competitie niet zal afgewerkt worden. Halverwege zal er een streep onder getrokken worden.

Onze voorzitter spreekt over begin februari maar er bestaat de vrees dat het eerder maart zou worden. De horeca hoopt rond die tijd voorzichtig op te starten. Op voorwaarde dat ieder zich aan de strikte maatregelen houdt en daardoor de cijfers kunnen blijven dalen is dat een perspectief. Wie een lockdownfeestje houdt of bijwoont is asociaal en moet streng gestraft worden.

Onze sport is onze ontspanning, ons verzetje, een manier om andere mensen te ontmoeten, en dat moeten we al te lang missen. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk, al was het maar recreatief, deze draad terug oppikken.

Laten we terug dansen, zingen, spelen, genieten, terugkeren naar onze essentie, naar wat écht belangrijk is in ons leven. Laat ons in 2021 opnieuw de vriendschap en de liefde vieren, stap voor stap, eerst voorzichtig, uiteindelijk uitbundig. Elke inspuiting is een stap dichterbij een coronavrije samenleving, daar gaan we toch van uit.

Geniet alvast van leuke feestdagen, ook al is het dan in eigen bubbel. Maak er dan maar een gezellige bubbel van !

Geniet van het nieuwe jaar, laten wij een grote file maken met een mooie rit van naar het einde van de tunnel !

Walter



Al loopt het nu voor geen anderhalve meter  
In het nieuwe jaar wordt het zeker beter  
Nu is vastpakken echt niet toegelaten  
Maar in 2021 gaan we mekaar niet loslaten

Prettige Kerstdagen  
en de beste wensen  
voor een gelukkig en  
gezond 2021

Merry Christmas and  
best wishes for a  
happy and healthy 2021

Joyeux Noël et  
meilleurs voeux pour  
une année 2021 pleine  
de bonheur et de santé

Feliz Navidad  
y  
Feliz Año Nuevo  
2021

**VIVIANE & WALTER VELLE-PITTOORS**